

AAN DE VOETEN VAN DE MEESTER

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Aan De Voeten Van De Meester | 10 augustus

De gezegende gemeenschap

En zij waren volhardende in de leer der apostelen, en in de gemeenschap, en in de breking des broods, en in de gebeden. Handelingen 2:42

Jullie, die nog niet bekeerd zijn, vinden in deze wereld een zeer luidruchtige gemeenschap, ik ben bang; dat jullie niet veel gezegend gezelschap krijgen dat jullie helpt, en jullie rust geeft. Maar als u tot de Heere Jezus Christus was gekomen, zou u hebben gemerkt dat er veel lieflijkheid in dit leven is als u zich onder de vleugels van de Allerhoogste bevindt. Wie tot Christus komt, vindt vader en moeder en zuster en broer; hij vindt vele lieve en vriendelijke vrienden die met Christus verbonden zijn en die daarom degenen die ook met Hem verbonden zijn, liefhebben. Onder het grootste geluk van mijn leven, zet ik zeker de christelijke gemeenschap neer. Velen die op reis waren en terug in Londen zijn gekomen en voor een lange tijd deze gemeenschap hebben gemist, zijn weer gelukkig geworden nadat zij zich verenigd hadden in de christelijke gemeenschap. O eenzame zondaar, u die deze plaats in en uit gaat en zegt: "Niemand lijkt zich om mij te bekommeren", als u tot Christus komt en zich aansluit bij de Kerk die onder Zijn vleugels is verzameld, zult u spoedig een gelukkige gemeenschap vinden! Ik herinner me dat in de tijd van de vervolging een van de heiligen zei dat hij zijn vader en zijn moeder had verloren door uit zijn geboorteland te worden verdreven, maar hij zei: "Ik heb honderd vaders en honderd moeders gevonden, want in welk christelijk huis ik ook ben gegaan, er is met zoveel vriendelijkheid naar mij omgekeken door hen die mij hebben ontvangen als een balling uit mijn geboorteland dat iedereen voor mij een vader en een moeder leek te zijn".

DELEN



« Vorige
Volgende »
10 augustus

Selecteer Datum ▼

