

AAN DE VOETEN VAN DE MEESTER

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Aan De Voeten Van De Meester | 19 augustus

Een zaligmakend geloof

Die God niet gelooft, heeft Hem tot een leugenaar gemaakt 1 Johannes 5: 10

Zou u Christus tot een leugenaar willen maken? Waarom komt u niet met het geloof tevoorschijn en zegt u niet: "Ja, ik geloof, ik wil geloven dat de Christus, Die de Zoon des Allerhoogsten is en Die voor de zonde van de mens stierf, diegenen die in Hem geloven kan zalig maken en daarom geloof ik dat Hij mij zalig maakt. Of ik nu zink of zwem, ik vertrouw op Hem. Verloren of gered, ik zal op Hem vertrouwen. Precies zoals ik ben, met geen andere pleitgrond dan de zekerheid dat Hij kan en wil verlossen, werp ik mijn schuldige ziel op Hem." U heeft de kracht om Jezus te geloven wanneer u er reeds van overtuigd bent geworden dat Hij het waard is om geloofd te worden. U moet zich er alleen toe zetten om datgene wat God de Heilige Geest reeds in u gewerkt heeft, tot een praktisch eind te brengen en u zult onmiddellijk vrede vinden. Maar indien er volgens u iets is wat uw geloof in Christus in de weg staat, alhoewel u weet dat u, zo u geloof had, gered zou zijn, dan smee ik u ernstig uzelf geen moment rust te gunnen voordat u een volkomen en zaligmakend geloof in Christus heeft. Want als u als ongelovige sterft bent u verloren, voor eeuwig verloren. Uw enig behoud ligt in het geloof in de Heere Jezus Christus met geheel uw hart en in het gehoorzamen van Zijn geboden.

Steun Ons

DELEN

© Het Spurgeon Archief



« Vorige
Volgende »
19 augustus

Selecteer Datum ▼

