

AAN DE VOETEN VAN DE MEESTER

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Aan De Voeten Van De Meester | 3 augustus

De heerlijkheid van het werk

Daarom zijn zij voor den troon van God, en dienen Hem dag en nacht in Zijn tempel; en Die op den troon zit, zal hen overschaduwen. Openbaringen 7:15

Een waarachtig idee van de hemel is dat het een plaats van ononderbroken dienstbaarheid is. Het is een land waar ze God dag en nacht dienen in Zijn tempel en nooit vermoeidheid kennen en nooit hoeven te slapen. Kent u de heerlijkheid van dit werk? Hoewel ik moet klagen als mensen het onmogelijke van mij verwachten, is het het hoogste genot van mijn leven om druk bezig te zijn met Christus. Vertel me de dag waarop ik niet preek, en ik zal u de dag vertellen waarop ik niet gelukkig ben; maar de dag waarop het mijn voorrecht is om het Evangelie te prediken en te werken voor God is over het algemeen toch de dag van mijn vredig en rustig genot. Dienstbaarheid is vreugde. God loven is genot. Het werken voor Hem is de hoogste gelukzaligheid die een sterveling kan kennen. Oh, wat moet het zoet zijn om Zijn lof te zingen zonder dat men voelt dat de keel droog is! Oh, hoe gezegend is het om de vleugelen voor altijd op te slaan zonder moe te worden! Oh, wat een zoet genot om eeuwig Zijn boodschappen door te geven en rond de troon van God in de hemel te cirkelen terwijl de eeuwigheid duurt zonder ooit een keer het hoofd op het kussen te hoeven leggen, nooit meer het kloppen van vermoeidheid te voelen, nooit meer pijn die ons vermaant dat we moeten stoppen, maar voor eeuwig door te gaan als de eeuwigheid zelf – een brede rivier die verder rolt met eeuwige vloedgolven van de arbeid! Oh, dat moet wel genieten zijn! Dat moet de hemel zijn, om God dag en nacht te dienen in zijn tempel! Velen van jullie hebben God op aarde gediend en hebben een voorproefje gehad van die gelukzaligheid.

DELEN



[« Vorige](#)
[Volgende »](#)

3 augustus

Selecteer Datum ▼

