

# AAN DE VOETEN VAN DE MEESTER

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Aan De Voeten Van De Meester | 5 augustus

## Heb ik voldoende berouw?

*Hoevele misdaden en zonden heb ik? Maak mijn overtreding en mijn zonden mij bekend. Job 13:23*

Geliefde, de Heere moet een goed werk in u begonnen zijn, want u zou zulke wensen en verlangens niet hebben als Hij Zijn hand (zie op het bloed!) niet aan de ploeg gelegd had en begonnen was om de onvruchtbare, droge, harde grond van uw hart om te ploegen. Er is een reden waarom u getroost mag zijn (lees ook En die dorst heeft, kome). Het is heel goed mogelijk dat u uw schuld reeds voelt, en dat wat u vraagt al in zekere mate aan u gegeven is. Het gebeurt vaak dat iemand de genade, die hij zoekt, al bezit en niet weet dat hij het heeft, omdat hij foutief inschat wat hij moet voelen als hij de zegen bezit. Hij heeft de gunst waar hij God om vraagt al ontvangen. Als u spijt hebt dat u niet genoeg spijt over uw zonde kunt hebben, wel, dan hebt u reeds spijt. Als u verdriet hebt omdat u niet genoeg verdriet kunt hebben, wel, dan hebt u al verdriet. Is het een reden van berouw voor u dat uw hart erg hard is en dat u geen berouw kunt hebben? Wel, u hebt al berouw. Mijn geliefde toehoorder, laat mij u verzekeren tot uw troost, dat als u op uw knieën gaat en zegt: "Heere, ik kreun voor u, omdat ik niet kan kreunen; ik kan niet voelen; Heere, help mij om te voelen," wel, dan voelt u en dan hebt u het berouw, waar u om vraagt. Op zijn minst bezit u er de eerste graad van; u bezit het mosterdzaad van berouw in zijn kleine korrel. Laat het met rust, het zal groeien; verzorg het met gebed en het zal een boom worden.

**Steun Ons**

DELEN



**« Vorige**  
**Volgende »**  
**5 augustus**

Selecteer Datum ▼

