

AAN DE VOETEN VAN DE MEESTER

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Aan De Voeten Van De Meester | 13 januari

Werk voor God

Wat nuttigheid is het, mijn broeders, indien iemand zegt, dat hij het geloof heeft, en hij heeft de werken niet? JACOBUS 2:14

Weinigen van ons kunnen pijn verdragen; misschien kunnen nog minder mensenleugens, laster en ondankbaarheid verdragen. Dit zijn vreselijke horzels die steken als vuur; mensen zijn tot waanzin gedreven door wrede schandalen die zijn voortgekomen uit giftige tongen. Christus droeg dit en ander lijden gedurende Zijn hele leven. Laten we Hem daarom liefhebben als we bedenken hoeveel Hij van ons moet hebben gehouden. Probeer je je ziel verzadigd te krijgen met de liefde van Christus? Bewonder de kracht van Zijn liefde en bid dan dat je een liefde kunt hebben die enigszins verwant is aan die kracht. We vragen ons soms af waarom de kerk van God zo langzaam groeit, maar het verbaasd mij niets als ik zie hoe weinig toewijding er is tot Christus in de kerk van God. Jezus was “een Man van smarten, en verzocht in krankheid” (Jesaja 53:3 SV), maar veel van Zijn discipelen die beweren helemaal van Hem te zijn, leven voor zichzelf. Er zijn rijke mensen die zichzelf heiligen noemen en waarvan men denkt dat ze het zijn, wiens schatten worden opgepot voor zichzelf en hun families. Misschien moet je bekennen dat je ook niets doet; laat dan deze dag niet voorbijgaan totdat je bent begonnen iets voor je Heere te doen. We hebben het over de kerk die dit en dat doet – wat is de kerk? De kerk is alleen een verzameling van individuen, en als er iets goeds gedaan moet worden, moet het door individuen worden uitgevoerd, en als alle individuen niet actief zijn, is er geen kerkwerk gedaan; het kan misschien zo lijken, maar er is geen echt werk gedaan. Broeder, zuster, wat doet u voor Jezus? Ik beveel u middels Zijn doorboorde handen, werk

voor Hem!

Steun Ons

DELEN



« Vorige
Volgende »

13 januari

Selecteer Datum ▼

