

AAN DE VOETEN VAN DE MEESTER

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Aan De Voeten Van De Meester | 21 juli

Gods voorzienigheid

Alles heeft een bestemden tijd, en alle voornemen onder den hemel heeft zijn tijd. Prediker 3:1

Nu, broeders, wat voor onheil er ook broeit tegen de zaak van God en de waarheid, en ik durf te zeggen dat er op dit moment heel veel aan de hand is, want noch de duivel, noch de jezuieten, noch de atheïsten zijn lang stil, daar zijn we zeker van: de Heere weet er alles van, en hij heeft Zijn Esther en Zijn Mordechai klaar staan op hun posten om hun plannen te dwarsbomen. Elk kind van God bevindt zich waar God hem voor een bepaald doel heeft geplaatst. De bedoeling hiervan is om te onderzoeken naar het praktische doel waarvoor God ieder van u heeft geplaatst waar u nu bent. U had een andere positie gewenst waar u iets voor Jezus zou kunnen doen: wens niets van dit alles, maar dien Hem waar u bent. Als u aan de poort van de Koning zit, is daar iets voor u te doen, en als u op de troon van de koningin zou zitten, zou er iets voor u zijn om daar te doen; vraag niet of u poortwachter of koningin mag worden, wat u ook bent, dien God daarin. Esther deed het goed, omdat ze handelde zoals een Esther zou moeten doen, en Mordechai deed het goed, omdat hij handelde zoals een Mordechai zou moeten doen. Ik denk graag, als ik naar jullie kijk – God heeft hen allemaal op de juiste plaats gezet. Wanneer een goede officier de verschillende onderdelen van zijn leger goed regelt, en hoewel we zijn strijdplan niet kennen, zal tijdens het conflict blijken dat hij elke soldaat heeft geplaatst waar hij zou moeten zijn. Vergeet dus niet dat God in Zijn voorzienigheid Zijn dienaren in posities plaatst waar Hij ze kan gebruiken.

Steun Ons

© Het Spurgeon Archief

DELEN



« Vorige
Volgende »

21 juli

Selecteer Datum ▼

