

AAN DE VOETEN VAN DE MEESTER

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Aan De Voeten Van De Meester | 11 januari

Heilig geweld

Een krachtig gebed des rechtvaardigen vermag veel. JACOBUS 5:16

Houd nooit op met bidden. Geen tijd hebben is de dood voor het gebed. De schittering van het daglicht zou je niet moeten verleiden om op te houden, en de somberheid van de nacht zou je niet moeten doen stoppen met roepen. Ik weet dat het een van de belangrijkste doelen van Satan is om de christen te laten ophouden met bidden, want als hij de kans krijgt om het wapen tegen het gebed tegen ons te gebruiken, zou hij ons gemakkelijk overwinnen en ons voor zijn prooi nemen. Maar zolang we blijven roepen tot de Allerhoogste, weet Satan dat hij het zwakste lam van de kudde niet kan verslinden. Gebed, machtig gebed, het zal zegevieren als je maar blijft volhouden. En als je niet ophoudt met Hem te vertrouwen, en niet stopt met bidden, wordt je ernstiger in beide. Wees vastberaden om nergens afhankelijk van te zijn, behalve in de afhankelijkheid van God, en laat je roepen steeds heftiger worden. Het is niet elke klop op de poort van genade die deze zal openen; hij die wil zegevieren, moet goed met de klopper omgaan en hem opnieuw en opnieuw en opnieuw neerslaan. Zoals het oude puriteinse gezegde luidt: “Koude gebeden vragen om een afwijzing, maar het zijn de vurige gebeden die zullen zegevieren.” Breng je gebeden als een oude stormram tegen de hemelpoort, en dwing het open met een heilig geweld, “want het Koninkrijk der hemelen wordt geweld aangedaan, en de geweldigers nemen hetzelfde met geweld.” Hij die met God wil zegevieren, moet ervoor zorgen dat al zijn kracht in zijn gebeden wordt gestoken.

Steun Ons

© Het Spurgeon Archief

DELEN



« Vorige
Volgende »

11 januari

Selecteer Datum ▼

