

AAN DE VOETEN VAN DE MEESTER

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Aan De Voeten Van De Meester | 20 juli

Vraag en communiceer

Gij hebt Mij niet uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u gesteld, dat gij zoudt heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht blijve; opdat, zo wat gij van den Vader begeren zult in Mijn Naam, Hij u dat geve. Johannes 15:16

Als u niet tot Jezus komt en niet met Hem communiceert over alles wat er in uw hart is, zult u Zijn raad en hulp, en de troost die van Hem komt verliezen. Ik veronderstel dat niemand hier beseft wat hij op deze manier heeft verloren, en ik kan me nauwelijks voorstellen hoe u moet berekenen wat u hebt verloren aan geestelijk goed dat u zou kunnen hebben gehad. Er zijn veel kinderen van God, die in alle opzichten rijk zijn aan gelukzaligheid, maar nog steeds zo arm zijn als Lazarus de bedelaar; ze hebben nauwelijks een kruimel van troost om zich mee te voeden en zijn vol twijfels en angsten, terwijl zij misschien al lang geleden de volle zekerheid hebben verkregen. Er zijn erfgenamen van de hemel die louter op schillen van evangelisch voedsel leven, terwijl zij misschien de rijke kost waarover Mozes spreekt, eten: “Boter van koeien, en melk van klein vee, met het vet der lammeren en der rammen, die in Bazan weiden, en der bokken, met het vette der nieren van tarwe” (Deuteronomium 32:14 SV). Heel vaak, geliefde, krijgt u het niet omdat u het niet vraagt; of omdat u niet gelooft, of omdat u niet in Jezus vertrouwt en met Hem communiceert. Hoe sterk zou de zwakkeling kunnen zijn als hij vaker naar Jezus zou gaan! Hoe rijk zou de arme ziel kunnen zijn als hij voortdurend zou putten uit de onuitputtelijke schatkist van Christus! Zouden we niet in de buitenwijken van de hemel leven en vaak, als het ware, dicht bij de paarden poorten zijn, als we maar alles aan Jezus zouden willen vertellen en met Hem zouden communiceren over alles wat er in ons

hart is?

Steun Ons

DELEN



[« Vorige](#)
[Volgende »](#)

20 juli

Selecteer Datum ▼

