

# AAN DE VOETEN VAN DE MEESTER

Aan De Voeten Van De Meester | 3 november

## Een gewond hart

*De geest eens mans zal zijn krankheid (Engels: zwakheid) ondersteunen; maar een verslagen geest, wie zal die opheffen? Spreuken 18:14*

Ik wil nog iets zeggen tegen degene, die een gewond hart heeft. Denk eraan dat Christus medelijden met u heeft. U, die heen en weer geslingerd wordt in de storm zonder getroost te worden: het schip van uw Heere is bij u in de storm! Ja, Hij is bij u in het schip. Er is geen pijn die het hart verscheurt of Hij heeft het eerst gevoeld. Hij drinkt uit dezelfde beker als u. Is het erg bitter? Hij heeft voor elke druppel die u proeft een hele beker te drinken gehad. Dit zou u moeten troosten. Ik weet geen beter geneesmiddel voor de zorgen van het hart van een christen dan het besef: "mijn Meester Zelf heeft geen beter deel voor Zich genomen dan dat wat Hij mij geeft." Laat mij ook als een uitstekend geneesmiddel voor een verslagen geest mogen aanbevelen: een ruimer zicht op de liefde van God. Het is mijn wens dat sommigen van u die een verslagen geest hebben van God zouden vertrouwen dat Hij even vriendelijk is als u zelf bent. U zou niet van uw kind vergen dat het onnodig pijn zou lijden als u die zou kunnen wegnemen. Net zo min plaagt of bedroeft God de mensenkinderen van harte (Klaagl. 3:33). Hij zou u niet toestaan om terneergeslagen te zijn, maar u opvrolijken en troosten als dat goed voor u was. Het is Zijn behagen dat u gelukkig en vreugdevol zoudt zijn. Denk niet dat u de troost, die Hij u voorhoudt in Zijn Woord, niet mag aannemen. Hij heeft dat met het oog op u daar laten neerschrijven. Durf het te nemen en denk goed van God, en het zal goed met uw ziel gaan.

DELEN



[« Vorige](#)  
[Volgende »](#)

**3 november**

Selecteer Datum ▼

