

□ZALIG IS HIJ DIE WAAKT



Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

"Voor Iedere Avond"

Zalig is hij die waakt. Openbaringen 16:15

Wij sterven alle dagen', zegt de apostel. Zo was het leven van de eerste christenen, hun leven liep iedere dag gevaar. Wij worden nu niet geroepen om zo'n zelfde vreselijke vervolging te ondergaan. Als dat wel het geval zou zijn, zou de Heere ons de genade verlenen om die proef te doorstaan. De beproevingen die wij tegenwoordig moeten doorstaan, zijn uitwendig gezien wel niet zo vreselijk als in die eeuw van vervolging, maar het is de vraag of wij die wel goed doorstaan. We moeten de spot van de wereld verdragen - dat stelt niet zo veel voor. Haar vleierij, haar vriendelijke woorden, haar gladde praatjes, haar huichelarij zijn veel erger. We lopen het gevaar rijk en hoogmoedig te worden, dat we ons voegen naar de gewoonten van deze huidige boze wereld en ons geloof verliezen. En als we niet door rijkdom verzocht worden, dan maken we ons zorgen over allerlei wereldse zaken, wat net zo noodlottig is. Als we door de brullende leeuw niet verscheurd kunnen worden, worden we misschien door de omhelzing van een beer doodgedrukt. Het kan de duivel weinig schelen hoe het gebeurt, als hij ons onze liefde voor Christus en ons vertrouwen op Hem maar kan ontnemen. Ik ben bang dat de kerk nu, in deze tijd van rust en voorspoed, veel meer het gevaar loopt haar integriteit te verliezen dan in die moeilijke tijd van weleer. We moeten waakzaam zijn, want we bewandelen betoverde grond en als ons geloof in Jezus niet echt is en onze liefde voor Jezus niet vurig is, lopen we het gevaar in slaap te vallen, wat tot onze ondergang zal leiden. In deze dagen, waarin het zo makkelijk is om te belijden christen te zijn, zou er wel eens sprake kunnen zijn van veel kaf onder het koren, van huichelaars met schone maskers voor, die geen waarachtige kinderen van

de levende God zijn. Christen, u moet niet denken, dat we nu niet waakzaam behoeven te zijn en geen heilige ijver nodig hebben. Daaraan heeft u meer behoefte als nooit te voren. Moge God de eeuwige Geest, Zijn almacht in u openbaren opdat u zowel in voorspoed als in tegenspoed in staat zult zijn om te zeggen: 'Wij zijn meer dan overwinnaars door Hem, Die ons heeft liefgehad.'

